



Για τον Ήρωα Σμηναγό Κώ στα Ηλιάκη , ο Κραβαρίτης (Περίστα Ναυπακτίας) λόγιος, Θανάσης Παπαθανασόπουλος, συνέθεσε το κατωτέρω ποίημα- ελεγείο, εντεταγμένο στην ποιητική συλλογή «ΤΟ ΑΜΗΧΑΝΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΚΟΥΡΟΥ». Απόσπασμα από το εν λόγω ποίημα επιλέχτηκε για επίγραμμα στο μνημείο του Ήρωα.

Το ποίημα, το οποίο έχω καταχωρίσει και στο βιβλίο μου «Ναυπακτία και Αεροπορία», 2008, σελ. 208-209, έχει ως ακολούθως :

Σπουδή για ένα ελεγείο

“Ψυχάς έχοντες κυμάτων εν αγκάλαις”

Αρχίλοχος

Τώρα μας βλέπεις μάρτυρας από το Επάνω Αρκάδι

«Κώστα Ηλιάκη 23 Μαΐου 2006»  
Στίχος λιτός θάνατος δίχως επαίνους  
Που φιλοτέχνησε στο Σήμα σου η Ελλάδα.

#### ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

-----

Η λεβεντιά σου σήκωσε έναν άνεμο  
Που τάραξε τις φυλλωσιές των άστρων  
Τη σκόνη από πάνω τους, τους σπόρους  
Των ζωντανών βλαστήσεων, κι ακόμα  
Όλα τα σπιθιρίσματα των ουρανών μας.  
Ήλιος πανόπτης και δικαιοκρίτης  
Τοκίζει των Ελλήνων τη σεμνή πίκρα.

Ανοιξες τα φτερά σου, άγιος Ραφαήλ  
κι άγιος Ίκαρος για να σκεπάσεις  
Την ιερότητα των ουρανών μας.  
Μ' ένα κλωνί βασιλικού  
Ξόρκισες το σίδηρο και τη φωτιά  
Που στάθηκαν αντίκρυ σου με νύχι δολοφόνου

Η δόξα μελετά ξανά ονόματα Ελλήνων  
Πότε στη ράχη των Ψαρών  
Πότε στο κύμα της Καρπάθου.  
Μα όσο κι αν κοιτάμε κατά τον ορίζοντα  
Τώρα κανείς δε βλέπει πέρ' απ' τη σημαία

Ριγούνε οι ουρανοί στο πέρασμά σου.  
Όμως στο λαμπροκέρι σου πένθιμη σειέται φλόγα  
Σα να προβαίνει αρχάγγελος με μελανή φτερούγα  
Και τα πανάρχαια σήμαντρα στο Αιγαίο νεκροσημάνουν.

Μα η ποίηση δε ξέρει άλλο νόμισμα για ν' ανταμείβει,  
Και την ακέραια πράξη σου ραίνει με λέξεις  
Ξέροντας πως για πάντα θάναι οφειλέτης σου.

**\*Θανάσης Παπαθανασόπουλος, Μαρούσι 1-20 Ιουλίου 2006**

**ΦΩΤΟ:ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ**